



Αγωνιστική Συστήριση Εκπαιδευτικών

Για τις εξελίξεις στην προσχολική αγωγή

Σχετικά με τη συζήτηση για συγχώνευση των τμημάτων Βρεφονηπιοκόμων και Νηπιαγωγών Τis τελευταίες ημέρες επανήλθε στην επικαιρότητα το θέμα της συγχώνευσης των τμημάτων Νηπιαγωγών και Βρεφονηπιοκόμων, μέσα από διάφορες ανακοινώσεις και με βάση πληροφορίες από τη σύνοδο προέδρων των παιδαγωγικών τμημάτων καθώς και κείμενου ενός «Δικτύου Πρακτικών Ασκήσεων». Η συζήτηση για το θέμα είναι γνωστή και κρατάει χρόνια. Είναι φανερό ότι υπάρχουν πολλαπλές στοχεύσεις όλων των κυβερνήσεων, της ΚΕΔΕ αλλά και των Παιδαγωγικών Σχολών που σχετίζονται με αλλαγές στη δομή και το περιεχόμενό της Προσχολικής Αγωγής. Το κυβερνητικό σχέδιο είναι συνέχεια των προηγούμενων "σχεδίων Αθηνά" και των συγχωνεύσεων που έκαναν Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ.

Ένα πράγμα είναι καθαρό: Τis συνενώσεις δεν τις υπαγορεύουν οι τεχνολογικές εξελίξεις, οι ανάγκες του κάθε επιστημονικού αντικειμένου, οι κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες. Τis υπαγορεύουν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων, το εργασιακό τοπίο που διαμορφώνουν σταθερά και που θέλει ακόμα πιο φτηνό εργατικό και επιστημονικό δυναμικό όλων των κατηγοριών και ταχυτήτων. Τis υπαγορεύει το Μνημόνιο και ο εξορθολογισμός των δαπανών για την παιδεία που ψήφισαν όλοι μαζί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.

Ας αναλογιστούμε το εξής: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εντείνει την επίθεσή της στις ζωές μας. Νέα μέτρα βρίσκονται στα σκαριά, ενώ ακόμα δεν έχουν εφαρμοστεί και αυτά που ψηφίστηκαν στο 3ο και 4ο Μνημόνιο. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση δεν έχει πάρει ούτε ένα μέτρο για τη θεσμοθέτηση της 2χρονης Προσχολικής Αγωγής. Διαμορφώνει ένα ασφυκτικό πλαίσιο για το Νηπιαγωγείο όπως και για όλη την εκπαίδευση. Ορίζει υποχρεωτικότητα μόνο για Νήπια, προχώρησε στον διπλασιασμό από 7 σε 14 παιδιά ως ελάχιστο αριθμό για λειτουργία νηπιαγωγείου, έθεσε νέους περιορισμούς στο Ολοήμερο, προχώρησε σε αύξηση ωραρίου, θεσμοθέτησε τις μετακινήσεις μαθητών, 25αρια τμήματα, ακατάλληλα κτήρια κ.ά.

Ταυτόχρονα στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς το 60% των εργαζομένων προσλαμβάνεται με κάθε είδους συμβάσεις με ημερομηνία λήξης, οι νεαρές λαϊκές οικογένειες αγκομαχάνε κάθε χρόνο να βρουν θέση για τα παιδιά τους, πληρώνοντας τροφεία στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, που η χρηματοδότησή τους συναρτάται κατά κύριο λόγο από το ΕΣΠΑ. Το 50% των παιδιών είναι έξω από κάθε δομή. Χτυπιέται το δικαίωμα στη μητρότητα και αυτό σε συνδυασμό με την οικονομική ανέχεια βάζει πρόσθετα εμπόδια στα νέα ζευγάρια.

Με ευθύνη της κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να ξεκαθαρίσει ΑΜΕΣΑ το τοπίο, η θολούρα που η ίδια δημιουργεί εσκεμμένα, μαζί με την ΚΕΔΕ και τις Διοικήσεις των Πανεπιστημίων προωθώντας διαφόρων ειδών συμφέροντα. Οι αλλαγές που προτείνουν δεν έχουν καμία σχέση με τη σύγχρονη κοινωνική ανάγκη όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην προσχολική ηλικία να βρίσκονται με ευθύνη του κράτους σε δημόσιες, αναβαθμισμένες και δωρεάν δομές. Η φροντίδα και η εκπαίδευση του παιδιού με ευθύνη του κράτους είναι διεκδίκηση πρώτης γραμμής για το συνδικαλιστικό κίνημα.

Απέναντι στην κυβερνητική κοροϊδία, πρέπει να δυναμώσει ο κοινός αγώνας για: Να εξασφαλιστεί με καθολικό τρόπο, δημόσια και δωρεάν φοίτηση όλων των παιδιών προσχολικής ηλικίας, από τη μικρή βρεφική έως και τη νηπιακή ηλικία.

Αυτό σημαίνει ότι **εδώ και τώρα:**

1) πρέπει να υλοποιηθεί το αίτημα για **δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή**. Να λειτουργήσει παντού Ολοήμερο Νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά.

2) πρέπει τώρα όλα τα παιδιά κάτω των 4 ετών να εγγραφούν σε δημόσιους παιδικούς σταθμούς χωρίς τροφεία.

3) **Να προσληφθεί μόνιμο προσωπικό** σε παιδαγωγούς, ειδικούς επιστήμονες, βοηθητικό προσωπικό, τόσους όσοι χρειάζονται για να καλυφθούν οι ανάγκες.

4) **Ενιαίο, παιδαγωγικά αναβαθμισμένο πρόγραμμα αγωγής**, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες αναπτυξιακές ανάγκες της κάθε ηλικίας, με ευθύνη του κράτους και χωρίς καμία εμπλοκή Δήμων, ΜΚΟ και επιχειρήσεων.

5) **Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα**, όπως είναι οι συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και διατροφής των παιδιών, με ευθύνη του κράτους και με πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού (μάγειροι, τραπεζοκόμοι κ.τ.λ).

6) **Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας** στο χώρο της Παιδείας. Η Προσχολική Αγωγή δεν είναι εμπόρευμα για να δίνεται με κουπόνια. Είναι ανάγκη και πρέπει να δίνεται δημόσια και δωρεάν σε όλους!

7) **Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους** τους εργαζόμενους. Καμία απόλυση αναπληρωτή. Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Το δημόσιο Νηπιαγωγείο δεν κινδυνεύει από τους εργαζόμενους σε άλλους χώρους, π.χ. στους παιδικούς σταθμούς, αλλά από την πολιτική της κυβέρνησης και της ΝΔ, τις κατευθύνσεις της Ε.Ε., την αντιλαϊκή πολιτική, που τσακίζει μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα. Βάζουμε στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο! Παλεύουμε μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τους γονείς των λαϊκών οικογενειών.

Ξεκαθαρίζουμε ότι:

Οι στοιχειώδεις γνώσεις αναπτυξιακής ψυχολογίας αλλά και η επαφή με παιδιά, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι **οι ανάγκες τους είναι σύνθετες, πολύπλευρες και ενσωματώνουν στοιχεία αγωγής και εκπαίδευσης και πριν τα 4 έτη. Γι' αυτό η εργασία του προσωπικού στους παιδικούς σταθμούς είναι κρίσιμη και σημαντική για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, δεν είναι απλή φύλαξη, όπως υπαινίσσονται κάποιοι!** Έχει - και πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο - παιδαγωγικό, επιστημονικό χαρακτήρα.

Είναι αντιεπιστημονικό και οπισθοδρομικό να λέγεται ότι "η ηλικία τομή για να αρχίσει να μπαίνει το κομμάτι της εκπαίδευσης είναι τα 4 έτη και πως το προηγούμενο κομμάτι μπορεί να μην είναι υποχρεωτικό, αφού η μέριμνα και η φροντίδα μπορούν να ασκούνται και στο σπίτι". Με ευθύνη του παππού και της γιαγιάς, ρωτάμε, θα γίνεται αυτό το 2017;

Ο επιστημονικός και παιδαγωγικός ρόλος του/της Νηπιαγωγού δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τον επιστημονικό, παιδαγωγικό ρόλο των Βρεφονηπιοκόμων που πρέπει να εργάζονται και να συνεργάζονται μέσα σε σύγχρονες συνθήκες, με υποδομές και παιδαγωγικό πλαίσιο, στην κατεύθυνση της συνολικότερης αναβάθμισης της Προσχολικής Αγωγής.

Η σαφής οριοθέτηση - στις σημερινές συνθήκες - των επαγγελματικών δικαιωμάτων του κάθε κλάδου είναι απαραίτητη και δεν αναιρεί όλα τα παραπάνω.

Η πολιτική της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Υπονομεύει τα μορφωτικά και εργασιακά δικαιώματα, φορτώνει το κόστος στους γονείς, ανοίγει δρόμο για την ακόμα μεγαλύτερη εμπορευματοποίηση της Προσχολικής Αγωγής, μέσω των Δήμων ή οτιδήποτε άλλο.

Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών, οι δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, θέτουμε στην πρώτη γραμμή αιτήματα και στόχους πάλης, πρωτοβουλίες αγώνα που ενώνουν απέναντι στην κοινή αντιλαϊκή-αντιεκπαιδευτική πολιτική. Ενωμένος αγώνας όλων των εργαζομένων απέναντι στα βάρβαρα μέτρα που φέρνει η 3η αξιολόγηση!

Όλοι στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ στις 9 Νοέμβρη σε όλη την Ελλάδα!