



Αγωνιστική Συντηρείωση Εκπαιδευτικών

ο συνδυασμός που στηρίζει το



Για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΟΕ 23 Γενάρη 2019

Η πλειοψηφία δεν είδε και δεν κατάλαβε τίποτα από τις μεγάλες κινητοποιήσεις μας και αποφάσισε «διάλογο» με την κυβέρνηση για να λειάνουν μαζί τις γωνίες της αντιεκπαιδευτικής πολιτικής!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Όσοι παρακολούθησαν αυτή τη συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΟΕ κατάλαβαν ένα πράγμα: ότι αυτή η πλειοψηφία βρίσκεται συνεχώς σε γυάλα, μακριά από τις αγωνίες και τον αγώνα των συναδέλφων!

Σαν να μην έγινε ένας πολυήμερος αγώνας ενάντια στην τροπολογία απολύσεων! Σαν να μην άκουσαν τη συζήτηση στη βουλή, όπου όλα τα κόμματα της ΕΕ και του κεφαλαίου, που άλλωστε στηρίζουν οι δυνάμεις αυτές, διαγκωνίζονταν για το πόσα και ποια κριτήρια απολύσεων θα βάλουν! Σαν να μην έχουν απέναντί τους μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και μια πολιτική, που χέρι χέρι με την «αντιπολίτευση» της ΝΔ και των άλλων κομμάτων της ΕΕ και του κεφαλαίου, κάνει την πιο βρώμικη δουλειά, περνάει όσα η ΝΔ δε μπορούσε και την κάνει να τρίβει τα χέρια της! Σαν να μην τσακίζονται οι συνάδελφοι στα σχολεία με όγκο δουλειάς, με άδεια ταμεία, με υποδομή αρχαία ως και επικίνδυνη, με προσχολική αγωγή στεγασμένη σε προκάτ, μαγαζιά κλπ. Σαν να μην έχουμε χάσει μισθούς, συντάξεις, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα!

Κι έτσι, όπως ήταν αναμενόμενο, αφού τίποτα από τα προηγούμενα δεν είδαν, δεν «είδαν και δεν κατάλαβαν» ότι η κυβέρνηση προωθεί την αξιολόγηση των σχολείων και μέσω αυτών και των εκπαιδευτικών, ούτε με τον νόμο 4547/2018 ούτε με τη νέα Υπουργική Απόφαση, που βάζει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες και παραμέτρους και στην ουσία προωθεί μια πλήρη, εξονυχιστική και εξοντωτική αξιολόγηση, αξιολογώντας το σχολείο ακόμα και για την ατομική και κοινωνική πρόοδο των μαθητών αλλά και τη διαρροή! **Αναμασούν συνέχεια τα περί καλής «αυτοαξιολόγησης»!**

Κι έτσι η πλειοψηφία του ΔΣ της ΔΟΕ (ΔΑΚΕ-ΔΗΣΥ-ΑΕΕΚΕ-ΕΡΑ) δεν είδε και δεν κατάλαβε ότι με την εγκύκλιο για τη δημιουργία των Ομάδων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΟΕΥ) η κυβέρνηση προωθεί τη μεταφορά της ευθύνης για την «ενταξιακή» πορεία των μαθητών με ειδικές ανάγκες στην πλάτη των εκπαιδευτικών και του ίδιου του γενικού σχολείου χωρίς επιστημονική στήριξη. Είπαν ότι οι εκπαιδευτικοί θα κάνουν ό,τι έκαναν ως τώρα (!) και ότι τάχα οι ΟΕΥ δεν έχουν να κάνουν και τίποτα, δηλαδή ούτε διάγνωση ούτε εκπαιδευτική παρέμβαση κλπ κι ας προβλέπει η νομοθεσία ότι θα κάνουν ό,τι ακριβώς και η ΕΔΕΑΥ!

Κι επειδή όλα αυτά τα αντιεκπαιδευτικά είναι θέμα καλής πίστης και διαλόγου με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας (γι' αυτό υπάρχουν τα συνδικάτα, είτε μέλος αυτής της πλειοψηφίας!), η πλειοψηφία του Δ.Σ. της ΔΟΕ αποφάσισε να συναντηθεί με την ηγεσία του Υπ. Παιδείας να του κάνει «βελτιωτικές προτάσεις» για την αξιολόγηση των σχολείων και για τις Ομάδες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας αλλά και για το νέο σύστημα «διορισμών-προσλήψεων», δηλαδή απολύσεων! Και μάλιστα οι νυν κυβερνητικοί κλαψούριζαν που δεν έκανε η ΔΟΕ διαπραγμάτευση πριν την ψήφιση! Δηλαδή ήθελαν να αποφασίσει το συνδικάτο ποιοι θα απολύονται! Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ότι αυτή η πλειοψηφία είναι μέρος του προβλήματος και μάλιστα μεγάλο!!!

Όσο για τις πρόσφατες μεγάλες κινητοποιήσεις τίποτα δεν είδε και δεν κατάλαβε η πλειοψηφία του ΔΣ της ΔΟΕ! Άλλωστε οι ίδιοι δεν κούνησαν το δακτυλάκι τους γι' αυτές! Δεν είδε τους χιλιάδες συναδέλφους στους δρόμους του αγώνα να αγωνιούν και να μάχονται για το δικαίωμά τους στη δουλειά και τελικά στη ζωή! Έτσι, αφού κακομοίριασε με ποσοστολογία, αφού καυγάδισε με τους κατά καιρούς συνοδοιπόρους τους για το σπρωξίδι για το ποιο πανό θα ηγηθεί της πορείας, αφού δήλωσε σχεδόν «μετανιωμένη» που δε διαπραγματεύτηκε για το νομοσχέδιο απολύσεων αλλά και για τον νόμο 4547 για τις νέες δομές, που εμπριέχει και την αξιολόγηση, αποφάσισε να προχωρήσει σε «διάλογο» για να λειάνει κάποιες γωνίες – έτσι πιστεύει - της αντεκπαιδευτικής, αντιλαϊκής πολιτικής! Καλύτερο συνοδοιπόρο δε μπορούσε να έχει η κυβέρνηση στη φάση αυτή!

Εντύπωση, τέλος, προκάλεσε η προσπάθεια της εκπροσώπου των ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ να στοιχειοθετήσει την αντιπαράθεσή της με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ πάνω σε ψέματα π.χ. ότι το ΠΑΜΕ πρότεινε απεργία μόνο την ημέρα ψήφισης της τροπολογίας των απολύσεων (!) και σε άλλα αποκυήματα της φαντασίας π.χ. το ΠΑΜΕ δεν ήταν με τον κόσμο άλλα έκανε ξεχωριστή συγκέντρωση (!). Πέρα από τον παραλογισμό αυτών τοποθετήσεων, η ουσία είναι ότι οι ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ προσπαθούν να αποδουθούν των ευθυνών τους για τη στήριξη και την ανοχή που έδωσαν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και την συμπόρευσή τους με τις δυνάμεις του κυβερνητικού συνδικαλισμού στη ΔΟΕ (το 2015 μέχρι και κοινή πλατφόρμα έφτιαχναν με την ΕΡΑ και την ΑΕΕΚΕ για να διεκδικήσουν το προεδρείο!). Όμως όλα αυτά δεν ξεχνιούνται, δεν παραγράφονται!

Ως ΑΣΕ ένα είπαμε και με τη δράση μας κάνουμε πράξη και στα πλαίσια των μεγάλων πρόσφατων κινητοποιήσεων αλλά και στην καθημερινή πάλη, που για μας είναι συνεχής: ότι ήμαστε και θα είμαστε μπροστά στους αγώνες, όπως πάντα, ότι θα παλέψουμε με νύχια και με δόντια, **ώστε το ενωτικό, δίκαιο, ρεαλιστικό και αναγκαίο αίτημα, για μονιμοποίηση τώρα όλων των αναπληρωτών, για 30 χιλιάδες μόνιμους διορισμούς τώρα, να γίνει άμεσα λαϊκή υπόθεση και να επιβληθεί στην πράξη!**

27/1/2019