

## Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

Τα προηγούμενα χρόνια δοκιμάστηκαν μια σειρά επιλογές, που υποτίθεται πως θα έδιναν λύση στα προβλήματα ή έστω θα ανέκοπταν τη

σφοδρή επίθεση των επτά τελευταίων χρόνων. Εναλλάχτηκαν κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων. Έγινε κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ζήσαμε τη φαρσοκωμωδία της «σκληρής διαπραγμάτευσης». Η αντιλαϊκή επίθεση δυνάμωσε, γιατί παραμένουν οι αιτίες, που γεννούν την καπιταλιστική οικονομική κρίση, την στρατηγική της «δίκαιης – βιώσιμης ανάπτυξης» στην οποία συμφωνούν όλα τα κόμματα που στηρίζουν την Ε.Ε., που προϋποθέτει νέα, ακόμα πιο σκληρά μέτρα, τσακισμένα δικαιώματα και σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. **Πρέπει να εμποδίσουμε** τα νέα βάρβαρα μέτρα που ετοιμάζουν κυβέρνηση, τραπεζίτες, εφοπλιστές και Ε.Ε..

### **Πρέπει να αντιπαλέψουμε:**

- **Το νόμο Βερναρδάκη** για απολύσεις για όσους αξιολογούνται από 0 – 24 (ν. 4369/2016).
- **Τη μισθολογική καθήλωση**, το πάγωμα των κλιμακίων, την κατάργηση του εφάπαξ, την κατάργηση όσων επιδομάτων έχουν απομείνει και τη σφαγή των προνοιακών επιδομάτων!
- **Την επέκταση των ευέλικτων μορφών εργασίας** με 300 – 400 ευρώ !
- **Τη μείωση των συντάξεων**, των κοινωνικών παροχών και τη μείωση του αφορολόγητου.
- **Το νέο συνδικαλιστικό νόμο** για τον περιορισμό και την απαγόρευση της συνδικαλιστικής δράσης.
- **Την «κανονικότητα»** στα σχολεία, καθώς και **την παραπέρα υποβάθμιση της παιδείας** με την εφαρμογή αναδιαρθρώσεων στην Παιδεία (βλέπε, εφαρμογή δεικτών ΟΟΣΑ, αξιολόγηση κ.τ.λ.), που προαναγγέλθηκαν από το νέο Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου.

### **Συναδέλφισσες, συνάδελφοι**

Τέρμα στους εκβιασμούς και στα ψέματα. Νέος γύρος επίθεσης ξεκίνησε από την κυβέρνηση, ΕΕ, ΔΝΤ, ΣΕΒ, τα κόμματα που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο και τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες. Θέλουν ακόμα πιο φτηνά εργατικά χέρια. Θέλουν να καταργήσουν ό,τι έχει απομείνει σε εργατικό δικαίωμα. Η διαπραγμάτευση που ξεκίνησε οδηγεί: στην εξάπλωση της εργασιακής ζούγκλας προς όφελος των επιχειρηματικών ομίλων, στις ομαδικές απολύσεις, στον υποκατώτατο μισθό, στο λοκ άουτ, στον περιορισμό ή και την απαγόρευση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, σε νέους φόρους και χαράτσια, σε πλειστηριασμούς κι ο κατάλογος δεν έχει τέλος. **Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουμε μνήμη χρυσόψαρου!!!** Δεν πρέπει να δώσουμε άφεση αμαρτιών ούτε στη μία ούτε στην άλλη αντιλαϊκή κυβέρνηση αλλά ούτε και στις συνδικαλιστικές ηγεσίες που καλλιεργούν αυταπάτες και παγιδεύουν το κίνημα. **Είναι στο χέρι μας να τους χαλάσουμε τα σχέδια!!!**

**Να εμποδίσουμε το βάρβαρο αντιλαϊκό χειμώνα που έρχεται.**

Επιστρέφουμε ως απαραίδεκτες τις συμφωνίες τους.

Καμία αναμονή, καμία καθυστέρηση, Κανένας συμβιβασμός!!!

Απαιτούμε δικαιώματα στην εργασία και τη ζωή, με βάση τις ανάγκες μας !!!



**Απαντάμε : Πέμπτη 24 Νοέμβρη Γενική Απεργία !!!**

Εδώ βρίσκεται η ελπίδα και η προοπτική !!!